



Hansestadt Uelzen

→ De Uilekoper

Op zekeren zondagmorgen ging een boer door de stad Uelzen. Hy droeg en zak waarin zich krabbelend iets bewoog. En koopman vroeg hem wat er wel in zat. „Barftgaans“ (letterlyk: ‚barvoetsganger‘), antwoordde de boer. De koopman verstond ‚Barkhanen‘ (letterlyk: ‚berkkhanen‘), en betaalde hem een handvol geld voor het gebraad. Maar thuis aangekomen vlogen er dries jonge uilen uit de zak.

De koopman wird kwaad en diende op het raadhius een klacht in tegen den boer. Deze zei echter, hy had ‚Barftgaans‘ en niet ‚Berkhanen‘ verkocht, en uilen gingen dag en nacht voets-zonder schoenen en sokken. De rechter moest er mee lachen en gaf hem gelyk.

Sedertdien noemt men die Uelzenaars ‚Uhlenköpers‘.

